



Ook uitgeverij 'de Vier Windstreken' blijft niet achter met het laten verschijnen van een kerst-prentenboek. Zij geven opnieuw het boek 'De ezel en de os' uit, van Loek Koopmans en Günter Spang. De laatste uitgave was van 2001. De zacht gekleurde illustraties van Loek Koopmans zullen veel kinderen aanspreken. Ze zijn levensecht, expressief en sfeervol.

Het verhaal geschreven door Günter Spang vertelt over de os en de ezel, die al in de stal wonen waar Maria en Jozef onderdak vinden. Ze hebben het niet fijn samen. Maar doordat Jezus in de stal geboren wordt, verandert hun houding jegens elkaar. In harmonie zorgen ze samen voor het kleine kind. Het zou bijna een vervolg kunnen zijn op het prentenboek 'Maria's kleine ezel'. Het verhaal uit dat boek stopt bij het bezoek door de herders. Het verhaal van de ezel en de os vertelt over de aanbidding door de 'Drie Koningen' en de vlucht naar Egypte. Wat betreft de ezel in dit verhaal is er wel een verklaring nodig. We zouden kunnen bedenken dat Maria's ezel heel moe geworden is van de tocht naar Bethlehem. De ezel, die al in de stal van Bethlehem woont, neemt daarom de reis naar Egypte voor zijn rekening. Dan sluiten beide boeken qua verhaal mooi op elkaar aan. Zo kunt u de hele kersttijd vullen met degelijke verhalen en mooie illustraties voor kinderen vanaf vier jaar.

De ezel en de os/ Loek Koopmans en Günter Spang,
uitgeverij 'de Vier Windstreken' (nov. 2016), prijs: € 14,50.
Voor kinderen vanaf vier jaar.